



Satsang med L Forsell

En inbjudan Hem.

Att möta den du verkligen är,

bortom alla måsten och koncept.



Lena möter Mooji maj 2013

Satsang betyder att samlas runt sanningen. Något människor gjort i tusentals år.

Att dela vem vi är, bortom den personlighet vi har skapat. Att våga möta livet precis nu, utan att gå in i tankarnas oro för framtiden, eller ånger för något som har varit.

Detta lockar många, men är också oftast förknippat med motstånd och rädslor. Att överge gamla överlevnadsstrategier. Vem blir du då?

Lena Forsell är Nonduality-lärare, författare till boken "Nöjd", auktoriserad samtalsterapeut och handledare i psykosyntes. Under sexton år har hon arbetat vid sin mottagning i Gamla Stan i Stockholm. Från konsult med etagevåning, till asket i Indien - hittade hon till sist Hem. Tillsammans med sin man bygger hon för framtiden ett hus på Kohlanta, Thailand. En mötesplats för människor från hela världen att mötas i Satsang.

Söndagen den 10 maj 2015 kl 13.00 - 16.30

Plats: Fjällgatan 23 B, Hälsans Hus (Stora salen), Stockholm.

Anmälan: maila info@lenaforsell.se (hemsida www.lenaforsell.se) Ange namn och fakturaadress.

Pris: 495 kr ink moms privat, 595 kr ex moms för företag mot faktura.

Biljett: skickas så snart inbetalning skett. Erlagd biljett återbetalas ej, men går att sälja vidare.

Dessa timmar sker i tystnad, förutom när vi delar något i gruppen. Kom i god tid. Dörrarna stängs kl 13.00.

Välkommen att möta den du verkligen är, tillsammans med andra som också har samma längtan - att komma Hem.

